

# Welcome in the Keys



**De gemiddelde dagtemperatuur bedraagt er 30 graden, het is er bijna altijd mooi weer en er ligt veelbelovend viswater zover je oog reikt. Islamorada en Florida Keys worden dan ook wel 'sportvishoofdstad van de wereld' genoemd. Welkom op de Florida Keys in de Verenigde Staten, het land waar sportvisdromen uitkomen!**

Deze week zijn Linda en Raffie Cordes van Cordes Travel bij ons op bezoek in de 'Keys', waar het landschap wordt bepaald door wuivende palmen, een blauwe hemel en witte stranden. Links liggen alle grote offshore schepen, voor ons strekt zich een onmetelijke blauwe oceaan uit en boven ons wuiven de palmen. We beginnen de dag goed. Linda en Raffie hebben geen jetlag, dus we kunnen eerst even genieten van een drankje om bij te komen. We



Barracuda is alom aanwezig...

bespreken de omgeving en het leven in deze streek. Alles, maar dan ook werkelijk alles heeft hier te maken met het sportvissen. Zelfs de winkels, restaurants, bars, hotels en natuurlijk de havens ademen 'sportvissen' uit. In de zilte lucht en onder het gejoel

van de meeuwen lopen de eerste vissers al naar de boten, allemaal met grote verwachtingen op jacht naar de mooiste vissen. Linda krijgt al de kriebels en vraagt wanneer 'wij' achter de vis aan mogen gaan. Beiden hebben er al veel zin in.

## GIL

Maar nog even geduld, want vandaag is het dinsdag. We gaan eerst een tour maken over het eiland, de havens bekijken, winkels bezoeken, de highlights laten zien en daarna rijden we nog even langs de haven waar je de tarpons mag voeren. Ik zal deze spontane sportvissers eens laten zien hoe groot en sterk een tarpon is, denk ik bij mezelf. Voor een paar dollar kopen we een emmertje aas en ik geef Linda een visje. 'Houd maar boven het water!' zeg ik, en binnen vijf seconden klinkt al een grote gil die tot Amsterdam te horen is. Een tarpon van minstens 10 kilo en met een lengte van minstens een meter springt uit het water en grijpt het visje uit Linda's hand. Dit is een geweldige ervaring. Spannend en super om op deze manier kennis te maken met de visserij in de Keys! Overall waar water is, zie je vis zwemmen. Florida Keys is een

echt paradijs voor allerlei soorten sportvissers en het sportvismoeriment viert er dan ook hoogtij. Je hebt er groepen die het liefst 24 uur per dag vissen, maar ook voor de groepen die het geweldig vinden om wat te zonnen, te zwemmen in zee (27 graden) of in het zwembad bij het complex te liggen, is er vertier en ontspanning genoeg. Genoeg te zien, maar ook genoeg om te doen. Een uurtje een jetski huren, snorkelen, duiken, parasailen, kanoën...en nog veel meer.

In de Keys kun je alle kanten op en daarom tref je hier niet alleen maar sportvissende mannen aan. De locatie is zeker zo interessant voor het gezin of de echtgenotes. Zo'n 90% van de toeristen op dit eiland komt uit de Verenigde Staten en daarvan komt 60% met het gezin naar de Keys, juist omdat de mannen dan overdag kunnen vissen en de dames en kids kunnen genieten van de

zonvakantie. Voor Raffie en Linda telt dat niet. Dat tweetal bestaat uit zowel een fanatiek vissende dame als een fanatiek vissend heerschap! Raffie merkt terecht op dat het in de avond ook niet afkoelt. Dat klopt, want als de zon weg is, is het nog steeds tussen de 26 en 28 graden. Gelukkig is er in elk restaurant, hotel, appartement of winkel een airco aanwezig, dus geen zorgen over warme nachten. Na een gezellige avond met live muziek gaan we slapen. De volgende dag moeten we er vroeg uit om te gaan vissen op de charterboot van captain John; de eerste visdag van de Nederlandse gasten!

## KRACHTPATSER

Op woensdag hebben we onze eerste visdag. We hebben er drie in totaal gepland. Onze plaatsen zijn al geboekt en om 8.00 uur stappen we aan boord. Het leuke van deze char-

Spannend en super om op deze manier kennis te maken met de visserij in de Keys!

Niet alleen een paradijs voor sportvissers!





terboot is dat je met andere opstappers voor een leuke prijs gewoon 'voor de fun' op het rif gaat vissen of lekker kunt 'soortenjagen'. Je kunt hier namelijk allerlei soorten vis vangen en je weet bij een aanbeet nooit wat er aan de haak komt. Op de boot van John zijn dan ook alle soorten al eens gevangen, zelfs sailfish. We laten onze hengels zakken, beaasd met een stukje octopus en binnen een minuut vangen we alle drie al een leuke vis. De eerste vissen voor Linda en Raffie in Florida! We vangen de hele dag door diverse vissoorten van tussen de één en 5 kg en genieten van deze warme dag vol visplezier. Linda vangt de grootste vis van de dag; een prachtige trekkervis.

De vis gromt een beetje, ondanks dat Linda hem belooft dat ie weer mag zwemmen. Even later is ook Raffie aan de beurt en hij vangt een geweldige skipjack, ook wel 'gestreepte tonijn' genoemd. Wat een geweldige krachtpatser is dit. Een vis zoals een makreel, maar honderd maal sterker en twintig maal zo snel. Sport van de bovenste plank dus. We vangen de hele dag door mooie vissen waarvoor niet altijd passende Nederlandse namen zijn. Aan de haak kwamen soorten zoals grunt, grouper, yellowfin grouper, skipjack, blue runner, yellowtail snapper, mut-ton snapper, triggerfish en zelfs een



Diverse kleine tonijnsoorten geven prima sport, maar je kunt ook gericht op groter wild vissen.

aparte remora (zuignapvis). Na een warme dag op zee zijn de hoofdjes aardig rood en laten we de voor consumptie bestemde vis door de deckhand fileren. Binnen een paar minuten hebben we een zak vol filet die we vanavond naar het restaurant brengen om klaar te laten maken. Het is hier in de Keys heel normaal om de vis bij de keuken van welk restaurant dan ook (behalve McDonalds!) af te geven en klaar te laten maken naar eigen keuze. Na een zware dag, een frisse douche en schone kleren zitten we lekker buiten op het terras. De kok is druk met onze vis in de weer en even later staat er 4 kg gebakken, gekookte en zelfs gegrilde vis voor ons op tafel. Verser kan niet!

**CAPTAIN KIWI**

Op donderdag gaan we op pad met captain Kiwi, een legende op de Keys. Het is altijd goed om de weg weten, want ook hier tref je onder de schippers soms lieden aan die je eerder als 'geld-verdieners' zou omschrijven dan als visliefhebbers. Die brengen je net buiten de haven en blijven daar de hele dag liggen, zonder veel moeite te doen. De cap-

tains die wij kennen, zijn echter zelf vooral ook echte sportvissers. Zij zijn pas happy als de gasten mooie vis hebben gevangen. Zo iemand is captain Kiwi! Vandaag gaan we dus met hem op pad, en dat doen we 'backcountry', zoals we dat noemen. We vissen met lichte materialen en lichte molens; echt light tackle dus. Dat ik met twee profs op pad ben, merken Kiwi en ik al snel. Zonder iets uit te hoeven leggen, werpen de 'Corde-sians' hun aas op de juiste plaats en vangen ze meteen al de eerste vissen. Kiwi en ik kijken elkaar aan en werpen snel achter hen aan, want we laten ons natuurlijk niet kennen. Met veel plezier vissen we op dieptes rond de één en twee meter. We zien de vissen jagen en zien de aasvis wegschieten en vinnen van verschillende vissen boven komen. Ook vandaag is het doel om 'soorten' te vangen. Dus niet zozeer de grootste vissen vangen, maar vooral zoveel mogelijk soorten. Dat gaat ons goed af; Kiwi brengt ons naar allerlei stekken en we genieten. Normaal zouden we in de Everglades gaan vissen, maar door de 'shutdown' van de Amerikaanse

De eerste vis: een grommende trekkervis.



**SOORTENRIJKDOM**

De Florida Keys zijn een waar paradijs voor soortenjagers en zeker als ook de riffen worden bevestigd, kun je in enkele dagen bootvissen vele tientallen, vaak exotisch gevormde en gekleurde vissoorten vangen. Hier een compilatie van enkele van die vangsten.





regering, zijn deze door de overheid beheerde natuurparken nu gesloten. Zo zijn ook wij een beetje slachtoffer van het gekissebis binnen de Amerikaanse politiek. Jammer, maar niets aan te doen.

We hebben gelukkig over onze vangsten niets te klagen en op het in ras tempo groeiende lijstje met tijdens dit bezoek gevangen soorten worden kleine hamerhaaien genoteerd, maar ook mangrove snapper, yellowtail snapper, mutton snapper, gag grouper, black grouper, ladyfish, jack crevalle, bonnethead shark, grunt en porgy. Allemaal vissen die vechten, springen, uit het water komen, van je weg zwemmen, naar je toe zwemmen en vooral niet gevangen willen worden, en dus vechten als een gek.

De jack crevalle is wel de meest spectaculaire vechter van vandaag, we treffen deze op een geheime stek van Kiwi. Raffie is de eerste die er eentje aan de lijn heeft. Snel binnendraaien is de enige optie. De vis schiet van links naar rechts door het water, duikt onder de boot en als een echte piraat springt Raffie door de boot. Kijk, nu heeft Linda er ook eentje aan en lijkt het hier wel Cirque du Soleil. Ook Linda moet alle zeilen bijzetten. "Houdt hem strak!", roept Kiwi en ikzelf lach me een bult om de taferelen. Na een dril van zeker 15 minuten komen er dan

twee prachtige jack cravelle's boven en zijn beide vissers uit Nederland dolblij met hun vangst en dansen op de boot. Wat een plezier, wat een sportvissen... en ik zeg nogmaals 'Welcome in de Keys' tegen dit tweetal. Dit is waar hier alles om draait, vissen en plezier maken in een 'Caribische' sfeer.

Na wederom een geweldige visdag keren we moe en voldaan terug naar de accommodatie en maken ons klaar voor de avond. Koken in het huisje? Kan wel, maar dat doen we niet. We gaan lekker uit eten en genieten van een prachtige zonsondergang. Amerikanen vormen hier natuurlijk de hoofdmoot onder de gasten; er zijn weinig toeristen uit Europa en dat is best leuk; de Amerikanen maken graag een praatje dus contacten zijn snel gelegd. Naast ons zit een pasgetrouwd stel uit Oklahoma; achter ons een familie met drie kinderen uit New York en allemaal vinden ze het geweldig om te horen dat wij uit Nederland komen en dat ikzelf uit België naar hier ben verhuisd waar ik getrouwd ben met een dame uit de Keys. Om die reden ben ik ook het aanspreekpunt voor de Nederlandstalige gasten.

## BULLSHARK

Vrijdag is het voor ons een rustdag en rijden we meer zuidelijk op



de Keys verder. De Florida Keys bestaan uit verschillende eilanden die allemaal aan één grote highway (hoofdweg) liggen en waar je dus nooit verkeerd kunt rijden. De belangrijkste gebieden op de eilanden zijn Key Largo, Islamorada, Marathon en Key West, dat op maar 140 km van Cuba ligt.

Zaterdag is het weer een visdag. We gaan vandaag wat verder de zee op. Op dergelijke 'offshore' trips worden vaak de grootste vissen gevangen. De tarpon wordt overigens vaak 'backcountry' gevangen, maar niet het gehele jaar. Dit geldt eveneens voor andere soorten; we hebben hier een zomer- en winterseizoen voor de visserij, want in de winter kan het op een echte koude dag 'wel' 22 graden worden. Kortom, wil je een speciale vissoort vangen, zoals tarpon, zeilvis, mahi mahi (goudmakreel) of bonefish, wees dan goed op de hoogte in welke maand je die kunt verwachten. Linda en Raffie hebben hier inmiddels alle informatie over.

Vandaag gaan we op pad met captain Mel en deckhand Cody. We gaan weer voor de 'soorten' en hopen natuurlijk stiekem op een grote vis. We varen om 7.30 uur uit en varen volle zee op, op zoek naar

*De keuze aan charterboten is enorm. Van de echte Big Game jachten (foto) tot party boats en snelle centerconsole visbootjes voor de flats.*

*Jacks are fun!*



## NADERE INFORMATIE

Linda en Raffie Cordes hebben de bestemming Florida Keys inmiddels opgenomen in het reisaanbod van Cordes Travel. Kijk dus voor meer informatie op [www.cordestravel.nl](http://www.cordestravel.nl) of bel met Linda of Raffie op mobiel (0031) 6 83 94 82 65.



Zo'n stierhaai heb je liever niet in de boot...

aasvis. Snel werpt Cody zijn net uit en vangt wat kleine aasvis. Daarna beginnen we op het rif. Hier vangen we tijdens het varen al wat mooie tonijn van verschillende soorten. Ook hier staan we al snel weer een vis te drillen die niet eens zo groot is, maar ons alle hoeken laat zien. De kleine tonijntjes vechten als grote exemplaren.

Mel stopt de boot en geeft aan dat we op 'groot wild' gaan vissen. Dit is het gebied voor haai. Een 100 kg plus haai is hier zeker niet speciaal. "Nou, roept Linda, laten we het maar klein houden!" Zo'n Jaws aan boord in ineens wel héél heftig! We doen een hele vis aan de haak, nemen de mega big game reel in de hand en hebben een buttpad rond de buik. 'Let the games begin...'. Ons aas raakt de bodem en meteen zie ik de 80 lb hengel van Raffie buigen als een rietje. Nu al? Met heel veel kracht kan hij hem net houden, er hangt duidelijk iets groots aan de haak. Oei, dit is echt een grote... Nu komt het aan op concentratie, gevoel en techniek, maar Raffie doet het goed, zo roept captain Mel van boven uit zijn toren. De lijn wordt van de reel getrokken alsof er een boot aan vast zit. Na een gevecht van 20 minuten komt er een prachtige stierhaai (bullshark) naar boven, een vis die zijn naam eer aan doet. De vis is 150 cm lang.

We wegen de haai maar niet; deze vis willen we niet in de boot hebben, omdat hij dan zichzelf en ons kan verwonden. Raffie is echter dolblij, geeft ons allemaal een 'high five' en trilt van de adrenaline. Zijn spieren zijn verzuurd en moe maar voldaan zit hij in de vechtstoel en geniet van een litertje koud water.

De rust is van korte duur, want nu is het Linda die roept. Zij heeft ook iets groot en vooral sterks aan de lijn. Weer een haai? Ik wil net de camera pakken om te filmen, maar nu staat verdorie ook mijn eigen hengel krom. 'Pull, pull, pull!' roept Cody en hij wil Linda helpen, maar die gromt dat zij dit zelf ook kan. Cody lacht, geeft haar een klap op de schouder en roept 'Come on girl, it's yours'. Ze krijgt een knalrood hoofd en nat van het zweet en met pijn in de verzuurde armen trekt zij een barracuda naar boven. Vanuit de diepte lijkt het net een haring, maar eenmaal bij de oppervlakte is deze haring toch al snel een vis die richting de 130 cm gaat! Mijn eigen vis geeft het gevecht na een klein kwartier op en ook dit is een dikke en nog zwaardere barracuda, die 155 cm lang blijkt. Ook deze mag later weer zwemmen na het onthaken. Zo vangen we met z'n allen op deze dag zes grote barracuda's, verschillende tonijnen, skipjacks en bonito's, maar verspelen we toch ook een aantal

grote vissen; waarschijnlijk dikke groupers die snel tussen de stenen duiken als ze gehaakt worden. In deze tijd van het jaar trekt de mahi mahi weg en komt de sailfish eraan. Linda en Raffie hebben al toegezegd in december of januari terug te komen voor die zeilvis.

## VERLIEFD...

En zo komt ook deze visdag ten einde. We hebben wederom nieuwe soorten gevangen, een geweldige visserij gehad en ook genoeg vis gevangen. Alles opgeteld hebben we minstens 70 vissen binnen de boot gehad en een flink aantal verspeeld, maar daar kan niemand iets aan doen, it's all in the game. Eenmaal terug in de haven trekt onze boot voor de tweede keer deze week alle aandacht. Onze foto's van de vangsten en onze verhalen trekken andere vissers aan en binnen no time staan we met zo'n 30 sportvissers en schippers te praten over het vissen in de Florida Keys. Het is wel apart. We kennen elkaar niet, maar we hebben allemaal één ding gemeen: we zijn verliefd op het sportvissen in de Florida Keys. Maar ook op het subtropische klimaat en vooral de geweldige sportvisserij entourage hier in de Keys. Er is echt geen woord te veel gezegd wanneer ze dit 'the sportfishing capital of the world' noemen. Een geweldige ervaring die elke sportvisser eens in zijn vissersleven mee zou moeten maken!

### Jeremy Achternaam toevoegen

